

EindjeOfilter

Vanuit de stilte
Klonk een stem
Ongefilterd
Ongeremd

Een stem die sprak voor vele stemmen
Een klank die klonk voor vele mensen
De wereld is nog lang niet af
Tijd dat men de zakkel pakt
Het licht op de problemen schijnt
En strijdt voor vreedzaam samenzijn
Voor iedereen, allen gelijk
Laat ons dan het beginpunt zijn

Laat de kunst ons helpen helen
Laten wij de wereld delen
Deze stad is nog niet af
Tijd dat men het podium pakt

Vanuit de stilte
Klonk een stem
Ongefilterd
Ongeremd.

- Iris Penning



Kelderman en van Noort

We tappen hier de inspiratie
We tappen hier het bier

Plek voor aangeschoten woorden
Plek voor pure poëzie
Plek voor ritmes en akkoorden
Plek voor maken en voor zien

Plek voor kleuren aan de muren
Plek voor vreemden en voor burens
Plek voor eten en voor drinken
Waar stemmen en de glazen klinken

Waar we samen of alleen
Waar we elke week weer heen
Tap een beetje inspiratie
Of drink een glaasje mee.

- Iris Penning

café Wilhelmina

In het centrum van de stad
Is een dorpsplein

Waar de rammelende gitaren
De zingende koren
De blues en de fanfares
Dagelijks te horen zijn

Waar we vage praat naar sterke verhalen
Naar legendes vertalen

Je hoeft hier niet te wonen
Om er thuis te kunnen komen
Want de straattegels weten wie je bent
En de barman weet nog wat je drinkt

Hij zegt:
Bestel er maar vast vier
Want gij blijft vast nog efkes hier.

- Iris Penning

Eindhoven Ballroom functions

Dans

Dans de tenen uit je lijf
Dans jezelf hier maar vrij
Dans tot iedereen begrijpt
We zijn hier om onszelf te zijn

Dans

Dans de angsten uit je brein
Dans het vooroordeel voorbij
Dans totdat de wereld kijkt
Dans met ons de veiligheid

Dans

Dans met jezelf
Dans met de dans
Niemand danst er tegenin
We dansen hier
Een nieuw begin.

- Iris Penning

Stroomhuis

Dit is de plek van de kunstenaar
Tegen de stroom en tegendraads
Klapt de kunst haast uit de voegen
Dit is een plek om niks te hoeven

Oordoppen mee
Klaar voor het feest
Van de vreemde eend

Dit is de plek van het eigen geluid
Trek je oordelen maar uit
Dag wordt nacht en nacht wordt dag
We zijn hier onszelf
En dat zijn we hier luid.

- Iris Penning



Oortwolk

Je hoeft alleen maar te geloven
Dat je kan leven in je dromen
Dat je kan dwalen in verhalen
Je hoeft alleen maar hard te hopen

Zet je oren en je ogen
En je fantasie maar open
De waarheid kan je zelf bepalen
Je hoeft alleen maar hard te hopen

Stel je voor:
Is het begin
Stel je voor:
Vul het maar in

Dan kan je lopen in de wolken
Dan kan je vliegen in de zee
Laten we samen weer geloven
In alle dromen, in elk idee.

- Iris Penning



Freedom Theatre

Stuk voor stuk
Spelen wij
Hier hopelijk
De wereld vrij
Het is nog steeds
Zo ongelijk
Maar kunst wint altijd
Elke strijd

Hier zijn we veilig
Meer dan onszelf
Hier is ieder spel
Tegen onrecht en geweld
Het podium heilig
De speler de held.

- Iris Penning

Nicole Plender

Hoe kan je de toekomst dragen

Van een zware wereld
Een veilige haven maken

Zij trekt innovatie aan
Zij draagt duurzaamheid overal heen
Zij kleedt zich in een nieuw idee
Zij brengt de mensen bij elkaar

Maak van een kapotte broek
Een nieuwe jurk als haute-couture
Draag verlichting met zich mee
Neem technologie in je kleding mee

Zo kan je alles mooier maken
Zo kan je de toekomst dragen.

- Iris Penning





Poëzieclub Eindhoven

Gooi jezelf binnenste buiten
Hier mag jij je uiten

Hier laten we zinnen stromen
Hier mogen we samenkomen
Podium van vele woorden
Kunnen wij onszelf weer worden

Hier wordt geluisterd
Hier wordt gekeken
Hier mag je spreken
En word je begrepen

Gooi jezelf achterstevoren
Hier kunnen wij jou horen.

- Iris Penning



Salon Veneman

Een raam is een lijst
Daarachter schuilt een schilderij
De wereld is een expositie
Meestal loop je daar voorbij

Niet hier
Hier blijf je even staan
Hier kijk je even door het raam
Hier staat een wereld voor je klaar
Die op je wacht
Iedere dag

Het zijn niet steeds dezelfde straten
Je kan er zelf de kunst van maken.

- Iris Penning